



Lucasbrief

Parochieblad van de St. Lucasparochie

mei/juni 2019



Pinksteren



Verder in dit nummer o.a.:

Bedevaart H. Liduina **H. Vormsel** Dauwtrappen Hemelvaart
Par. uitvaartvoorganger aan het woord **Wat geloof jij?** **Fair Trade**



Secretariaat

Diana Mol, Jetty van Spaendonck
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Annemieke van Bussel, vicevoorzitter
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu
Gerard Stevens, secretaris
e-mail: secretaris@stlucas.nu
Jaap Godefrooij, penningmeester
e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Rob Broekhoven, lid/gebouwen
Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen
Jos van Vliet, lid/communicatie
Paul Kempers, lid/vrijwilligers

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Karel Donders, Parochievicaris
e-mail: donders@stlucas.nu
Hao Tran, Pastoraal werker
e-mail: h.tran@parochie-sintmaarten.nl
Antoinette Bottenberg, Pastoraal werker
e-mail: antoinette.bottenberg@stlucas.nu
Fred Kok, Pastoraal werker
e-mail: fred.kok@stlucas.nu
Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu
Marcel Sarot, Diaken
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261
Achterveld : 0342-451420
Barneveld/
Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301
Putten : 0341-353586 of 0341-357218
Ermelo : 06-57195550
Harderwijk : 06-20735121
Hoevelaken : 033-2537528

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com
Website: www.caritasstlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Redactie

Antoinette Bottenberg
Wil van Calck - Barneveld/Voorthuizen, Hoevelaken, Nijkerk
Katelijne de Haan - Achterveld, Leusden
Els Schrijver - Harderwijk
Jos van Vliet - Ermelo, Putten

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

Lucasbrief

Jaargang 5, nummer 4; 26 april 2019
Verschijnt 7x per jaar, oplage 6.100 exemplaren
Volgende uitgave: 28 juni 2019
Kopijdatum, deadline: vrijdag 31 mei 2019

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten



St. Lucas Parochie

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen
Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld
telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk
telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050
e-mail: barneveld-voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu

Het leven als een groot feest...

Mei en juni staan bol van de wereldse en kerkelijke gedenk- en feestdagen: Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Moederdag, Hemelvaart, Pinksteren, Vaderdag en ik vergeet er vast nog een paar, want bijna elke dag is wel iets wat er gevierd kan worden. Het leven als een groot feest?

Natuurlijk is niet alles wat we vieren een herinnering aan een blijde gebeurtenis. Ook onze dankbaarheid en ons verdriet krijgen er een plaats. Vooral op Dodenherdenking, wanneer we de slachtoffers van oorlogen gedenken. Bevrijdingsdag is een kostbare dag, om aan een van onze hoogste waarden te denken: vrijheid. De grote cadeaudagen voor onze ouders, om onze genegenheid en misschien ook wel dankbaarheid te laten zien in bossen bloemen voor moeder, handige hobbydingen voor vader, en de commercie vaart er wel bij. En ook onze kerkelijke feesten zijn al lang niet meer wat ze waren: Hemelvaart, een mooi lang weekend (fijn voor de camping, en met mooi weer de barbecue weer van stal), en Pinksteren... bijna niemand weet wat we nu eigenlijk echt vieren met Pinksteren.

Wanneer we naar de Handelingen van de Apostelen (hfst 2, vs 5) kijken, dan is Pinksteren misschien wel hét feest van de oecumene: "Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel." Oecumene is een uit het Grieks afkomstig woord, wat zoiets betekent als: de bewoonde wereld. Wanneer je Jeruzalem als voorbeeld neemt van de toenmalig bekende wereld: er woonden vrome joden, minder vrome joden en

goïm (de volken, heidenen, mensen die zich tot andere goden bekenden). De eerste eeuw leek in veel opzichten op onze tijd. Neem een willekeurige stad in ons land: daar wonen christenen, joden, moslims, mensen van nog andere godsdiensten, en mensen die geen godsdienst aanhangen. Ook toen waren veel mensen op zoek naar de zin van het leven. De heersende godsdiensten voldeden niet meer aan de behoeften van de mensen. Bij de missiereizen van Paulus, waar we over lezen in de Handelingen, valt op hoe hij zich direct tot juist die zin-zoekers richt. Niet dat iedereen zich toen direct tot de God die Paulus predikte bekeerde, maar een deel van het succes van Paulus, van de explosieve groei van de jonge Kerk is hier wel uit te verklaren. In onze tijd keren veel mensen zich af van de gevestigde kerken, men "vindt" er niet wat men zoekt. Toch is de vraag naar zingeving eerder groter dan kleiner geworden. Maar het is niet een katholiek probleem, of juist wel, wanneer je katholiek gebruikt in de juiste vertaling: algemeen. Bijna alle gevestigde kerken kampen ermee, en overall zie je het missionair bewustzijn toenemen: we moeten naar de mensen toe, net als Paulus, om mensen op weg te helpen, van dienst te zijn in hun zoektocht naar de zin van het leven. Voor heel de bewoonde wereld...

Jezus roept ons op om de eenheid te bewaren (Johannes 17, 23). Zolang de kerken nog niet werkelijk één zijn, zijn we op zoek naar die eenheid, naar wat die eenheid betekent. In de Raden van Kerken werken christelijke kerken en geloofsgemeenschappen steeds intensiever samen om tot een geloofwaardig getuigenis te komen over het christelijk geloof. De Raden zoeken naar mogelijkheden om wat er samen gedaan kan worden, ook daadwerkelijk samen te doen. Maar ook naar onze presentie in de samenleving: wat is onze boodschap voor de wereld... waar kunnen de christelijke kerken daadwerkelijk iets toevoegen aan de samenleving, opdat deze meer en meer gaat lijken op het koninkrijk van God.

Op diaconaal terrein gebeurt al veel samen, maar ook het samen vieren kan: wanneer mensen uit de verschillende geloofsrichtingen komen samen

om te vieren dat we door één en dezelfde Geest geïnspireerd (begeesterd) worden om te leven als Christen. Daarbij is iedereen, vroom én goi uitgenodigd...



Fred Kok

Gebed tot de H. Geest

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden; En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.



*Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen.*

Wat geloof jij?

Als kind geloofde ik ...

Ik ben opgegroeid in Barneveld, in de gereformeerde kerk, nu de PKN. Ik ben ook in deze gemeenschap gedoopt. Mijn moeder is kerkelijk betrokken. Wij gingen niet vaak naar de kerk, alleen bij hoogtijdagen. Maar thuis was het leven wel doorspekt met geloof. Wij zongen veel liedjes en de Bijbelse verhalen werden gelezen. God hoorde voor mij in het leven. Ik werd heel blij als ik liedjes mocht zingen over God, dat ik Hem altijd iets mocht vragen. De verhalen uit de Bijbel kende ik goed. Ik vond het ook heel fijn dat je om vergeving mocht vragen.

In juni 2016 heb ik belijdenis gedaan. Maar ik had niet het gevoel thuis te zijn. Mijn eerste kennismaking met het katholieke geloof was bij een bijeenkomst van Meet en Eat. Het was heel fijn om bij deze groep mensen te mogen horen. Mede door deze kennismaking ontdekte ik dat ik wel katholiek wilde worden. Maar ja, wat betekent kiezen tussen katholiek of protestant. Ik merkte bij mij-

zelf dat de keuze voor protestant een verstandelijke keuze zou zijn, katholiek kwam meer uit mijn hart.

Nu geloof ik ...

God hoort er iedere dag bij, thuis, onderweg, op mijn werk. Ik sta er open voor om God te ervaren en mij te blijven verwonderen. Ik mag zien dat God door mensen heen werkt. God is liefde, hoe mooi is het dat ik die liefde kan delen. Het is mijn gave om op deze manier de liefde van God te delen.



Ik geloof niet meer ...

... dat de verhalen één op één echt gebeurd zijn. Ik zie de Bijbel meer als een boek die mij inspiratie biedt, en leefregels laat zien.

Joyce Hengeveld

BESTUREN

vacature

Het parochiebestuur is op zoek naar een

Bestuurslid

voor de portefeuille beheer gebouwen en installaties

Het werkveld beslaat alle eigen gebouwen van de St. Lucasparochie. Daarbij wordt gedacht aan een parochiaan met een **bouwkundige achtergrond** met ervaring in **projectcoördinatie**.

En heb je zelf niet voldoende ervaring of weinig tijd, maar ken je wellicht iemand die het wel zou kunnen, laat het dan ook even weten 033-4941261 of secretariaat@stlucas.nu

VIEREN

Celebrate-festival Voorthuizen

Celebrate

27 april - 3 mei

De geloofswEEK Celebrate van de Katholieke charismatische Vernieuwing is voor de tweede keer in Voorthuizen tijdens de Mei-vakantie.

De opening is de grote Eucharistieviering op zondagmorgen 28 april om 9.00 uur in Sporthal de Voorde, Jan de Jagerweg in Voorthuizen.

Alle informatie is te vinden op: celebratefestival.nl

Vorbereiding op het Vormsel gaat weer beginnen

De vormselvoorbereiding zal op 7 juli 2019 van start gaan en de kinderen zullen naar verwachting half november hun Vormsel ontvangen.

De vormselvoorbereiding heeft een nieuwe opzet. De voorbereiding is jaarlijks voor kinderen van beide parochies (St. Maarten- en St. Lucasparochie) en ze zullen samen gevormd worden. Dit jaar is de vormselviering in de St. Lucasparochie (Achterveld) en volgend jaar in de St. Maartenparochie.

Het belangrijkste gedeelte van de voorbereiding vindt plaats in een vormselweekend (vrijdagavond 4 t/m zondagmiddag 6 oktober) in een scoutinggebouw in Ermelo. De begeleiding ligt in handen van pastoraal werker Hao Tran en een groep ervaren begeleiders. Vóór het vormselweekend is er een voortraject van twee bijeenkomsten. Het natraject bevat een terugkomavond, een bezoek aan Bartimeus (een instelling voor mensen met een visuele beperking) en deelname aan de regionale vormselingendag.



Het vormselproject gaat op een boeiende manier in op het vormsel en sluit goed aan bij de interesses van de kinderen. Het heeft actieve en creatieve verwerkingsopdrachten en kent vele verschillende werkvormen met foto's, muziek en video's.

U kunt uw kind aanmelden voor het Vormsel als hij/zij vóór de zomervakantie in groep 7 of groep 8 zit.

Aanmelden kan tot uiterlijk 23 juni door te mailen naar: secretariaat@stlucas.nu. Na aanmelding sturen wij u de gegevens van de ouderavonden en de kinderbijeenkomsten. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: 033-4941261.

De eerste ouderavond is op **woensdag 26 juni** a.s. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Aanvang: 20.00 uur. Adres: Parochiezaal, Hamersveldseweg 51, Leusden.

FAIRTRADE KERK

DIENEN

Worden wij Fair Trade parochie?

De wereld zit vol met handelsdrijfveren. Hele supermarkten en winkels liggen vol met producten uit de hele wereld. Maar hoe weet je nou waar de producten vandaan komen, hoe ze verhandeld zijn en hoe ze geproduceerd worden? Koffie en cacao zijn een van de bekendste producten die over het algemeen op een niet eerlijke manier geproduceerd worden. Wat ik ermee bedoel te zeggen dat de mensen die de koffie- of de cacaobonen plukken geen eerlijk salaris krijgen en vaak zijn het zelfs kinderen, die eigenlijk op school horen te zitten of horen te spelen en zich te ontwikkelen. Zij krijgen hierdoor geen opleiding om een beter betaalde baan te krijgen. Deze kinderen worden uitgebuit.

Kunnen wij als christenen het toestaan, dat onze koffie daar vandaan komt? Ik denk van niet. Daarom geloof ik erin dat koffie, cacao, maar ook thee en allerlei andere producten van eerlijke afkomst moet komen. We noemen dat ook wel "Fair Trade" (eerlijk verhandeld). Kies je voor Fair Trade, dan help je om de schrijnende armoede onder de kleine boeren in de wereld terug te dringen, help je om de belasting op het milieu te verminderen, zorg je ervoor dat de kinderen naar school kunnen en niet op het land hoeven te werken. Vrouwen krijgen steeds meer kansen om in Fair Trade bedrijven hun bijdrage te leveren. En maken sneller carrière naar managementfuncties dan in menig andere sector. Zo weten we ook gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.

Het gebruik van Fair Trade producten is dus eigenlijk als een doorlopende vastenactie het hele jaar rond. Nou zal je wel denken, dan moet ik dus het hele jaar door extra betalen voor mijn producten. Dat is tegenwoordig verleden tijd. In maart was op het nieuws dat "Fair Trade producten goedkoper zijn dan A-merken". En als je even door zoekt in de winkel, is het zelfs goedkoper dan de gemiddelde producten.

We kunnen als christenen, door Fair Trade producten te gebruiken, de boodschap van naastenliefde in de praktijk brengen. In dit geval speciaal voor de mensen aan de andere kant van "ons gemeenschappelijk huis", zoals Paus Franciscus de aarde noemt.

Om die reden wil ik mij de komende tijd gaan inzetten om de Lucasparochie tot Fair Trade parochie te maken en hoop ik de komende maanden hierover in gesprek te gaan met de verschillende locatieraden en pastoraatsgroepen. Ik vind het geweldig te horen dat verschillende geloofsgemeenschappen al Fair Trade koffie schenken. Samen kunnen we bijdragen aan een betere wereld.



*Catechesemedewerker voor kerk en milieu,
Bram Hengeveld*

*En namens het Pastoraal Team,
die dit initiatief van harte ondersteunt,
Pastoor Harrold Zemann*

VIEREN

Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
Vaste vieringen		Elke do. 9.00 u. EV., aansluitend 9.45 u. Rozenkransgebed	Elke 3e wo v.d. maand 9.00 u. EV.	Elke 4e wo. v.d. maand: 9.00 u. EV.	Elke 2e wo. v.d. maand 9.00 u. EV.
27 april	l:Handelingen 5,12-16, l2:Apokalyfs 1,9-11a,12-13,17-19, ev:Joh.20,19-31	19.00 GV. F. Kok	19:00 u. EV. H. Zemann Cantores		
28 april 2e zondag van Pasen		11:00 u. EV. H. Zemann Ruach	14:30 u. WG. PGV. Cantores in Sefanja	10:00 GV PGV Scola	10:00 GV PGV
4 mei	l:Handelingen 5,27b-32, 40b-41, tl:Apok.5,11-14, ev:Johannes 21,1-19 of 21,1-14				
5 mei 3e zondag van Pasen		9:15 u. EV. H.Zemann	11:00 u. GV. PGV. St.Caeciliakoor	9:15 EV. K.Donders Scola	11:00 WCV. F.Kok Cantabile
11 mei	l:Handelingen 13,14,43-52, tl:Apok. 7,9,14b-17, ev: Johannes 10,27-30	19.00 GV. PGV.			
12 mei 4e zondag van Pasen		9:15 u. EV. K. Donders	11:00 u. WCV. R. Bouwman St.Caeciliakoor 12:30 Dopen R. Bouwman	9:15 EV. H. Zemann, R. Bouwman Pastor Bonuskoor	11:00 EV. H. Zemann Contagio
18 mei	l:Handelingen 14,21-27, tl:Apok.21,1-5a, ev:Johannes 13,31-331,34,35				19:00 EV. K. Donders - Cantabile
19 mei 5e zondag van Pasen		9:15 u. EV. K. Donders	11:00 u. WCV. A.Bottenberg - Cantores	11:00 EHC. EV. K. Donders - Kinderkoor	
25 mei	l:Hand.15,1-2,22-29, tl:Apok. 21,10-14,22-23, ev:Johannes 14,23-29	19:00 u. GV. F. Kok	19:00 u. EV. H. Zemann St.Caeciliakoor		
26 mei 6e zondag van Pasen		9:15 u. EV. K. Donders		9:15 u. WCV B. Piepers - Scola	11:00 u. WCV B. Piepers - Samenrang
do.30 mei Hemelvaart	l:Handelingen 1,1-11, tl:Ef.1, 17-23 ofwel Heb.9,24-28,10, 19-23, ev:Lucas 24,46-53	9:15 u. EV. K. Donders		11:30 EV. K. Donders Gelegenheidskoor	
1 juni	l:Handelingen 7,55-60, tl:Apok.22,12-14,16-17,20, ev:Johannes 17,20-26	16:30 u. PowWow. A.Bottenberg			
2 juni 7e zondag van Pasen		9:15 EV. H.Zemann	11:00 u. WCV. R. Bouwman - Cantores	9:15 u. WCV. R. Bouwman - Scola	11:00 WCV. A. Bottenberg - Samenrang
8 juni	l:Hand. 2,1-11, tl:1 Korintiërs 12,3b-7,12-13, ev:Joh.20,19-23 ofwel Johannes 14,15-16,23b-26	19:00 u. GV. PGV			
9 juni Pinksteren		9:15 u. EV. H.Zemann 10:30 u. OV. Buiten A. Bottenberg	11:00 u. GV. PGV. St.Caeciliakoor	11.:30 u OV op Het Weitje of Maranathakerk	11:00 EV. H. Zemann - Gregoriaans
10 juni 2e Pinksterdag	l:Gen.3,9-15,20 of Hand. 1,12-14, ev:Johannes 19,25-34	9:15 u. EV. H. Zemann			
15 juni	l:Spr.8,22-31, tl:Rom. 5,1-5, ev:Johannes 16,12-15				19:00 u. EV. K. Donders - Samenrang
16 juni H. 3-eenheid		9:15 u. EV. H. Zemann	11:00 u. WCV. N. Morpey - Cantores	9:15 WCV. N. Morpey Pastor Bonuskoor	
22 juni	l:Gen.14,18-20, tl:1 Kor.11,23-26, ev:Lucas 9,11b-17	19:00 u. GV. F. Kok	19:00 u. EV. H. Zemann-St.Caeciliakoor		
23 juni sacr. zondag		11:00 H.Zemann+H.Tran		9:15 u. WCV. F. Kok Scola	10:00 u. GV. PGV Samenrang
ma. 24 juni Geb. Joh.deDoper	l:Jesaja 49,1-6,tl:Hand.13, 22-26, ev:Lucas 1,57-66,80	19:00 u. EV. K. Donders			
29 juni H.Petrus en Paulus	l: 1 Kon. 19,16b,19-21, tl:Gal. 5,1,13-18, ev: Lucas 9,51-62				
30 juni		9:15 u. EV. K.Donders	11:00 u. GV. PGV. St.Caeciliakoor	10:00 u. GV. PGV Scola	11:00 u. WCV. A. Bottenberg - Contagio

Verklaring afkortingen: **AV**= Anders vieren **EV**=Eucharistieviering **PGV**=Parochianen gaan voor **GZV**=Gezinsviering **KWD**=Kinderwoorddienst

Datum	Nijkerk	Hoewelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
Vaste vieringen	Elke 1e wo. v.d. maand: 09.30 u. WCV.	Elke 1e wo. v.d. maand 09.00 u. EV.	Elke za. 18.30 u. EV in kapel Huize St. Jozef	Elke di. 9.00 u. EV, 1e do. in mei 19:15 u. laatste keer EV. 1e zaterdag v.d. maand biechten/ gesprek met priester: 14.00-16.00 u.	
27 april					
28 april 2e zondag van Pasen	11:00 u. WCV. B. Piepers St. Catharinakoor KWD en Crèche	11:00 u. WCV. R. Bouwman Pauluskoor	9:15 u. WCV. R. Bouwman Vivente	9:15 u. WCV. B. Piepers-St. Caeciliakoor KWD en Crèche	9:00 EV K. Donders in sporthal de Voorde
4 mei			19:15 GV PGV Vivente en DWS	14:00-16:00 Gelegenheid tot biecht/gesprek K. Donders	19:00 EV K. Donders, Odulfkoor
5 mei 3e zondag van Pasen	9:15 A. Bottenberg St. Caeciliakoor	9:15 WCV F. Kok - Samenhang	11:00 WCV A. Bottenberg St. Caeciliakoor	11:00 EV - K. Donders St. Caeciliakoor KWD en Crèche	
11 mei		19:00 EV. H. Zemann - Pauluskoor			
12 mei 4e zondag van Pasen	9:15 WCV. N. Morpey St. Catharinakoor KWD en Crèche		9:15 GV. PGV St. Caeciliakoor	11:00 WCV. - N. Morpey St. Caeciliakoor KWD en Crèche	
18 mei					19.00 WCV. F. Kok, Odulfkoor
19 mei 5e zondag van Pasen	9:15 WCV. F. Kok St. Caeciliakoor	9:15 WCV. B. Piepers Pauluskoor		11:00 WCV. - B. Piepers St. Caeciliakoor KWD en Crèche	
25 mei					
26 mei 6e zondag van Pasen	11:00 EHC. K. Donders, R. Bouwman St. Catharinakoor, Crèche	9:15 WCV. R. Bouwman Pauluskoor	* 9:15 WCV. F. Kok St. Caeciliakoor	11:00 WCV. - F. Kok St. Caeciliakoor KWD en Crèche	
do.30 mei Hemelvaart		10:00 OV			
1 juni				14:00-16:00 Gelegenheid tot biecht/gesprek K. Donders	19:00 WCV. F. Kok, Odulfkoor
2 juni 7e zondag van Pasen	9:15 GV. PGV St. Caeciliakoor	9:15 WCV. F. Kok Pauluskoor	* 9:15 WCV. A. Bottenberg Vivente	11:00 WCV. F. Kok - Dolce Musica KWD en Crèche	
8 juni					
9 juni Pinksteren	9:15 WCV. R. Bouwman St. Catharinakoor KWD en Crèche	10:00 GV. PGV in de Eshof	9:15 GV. PGV St. Caeciliakoor	11:00 WCV. R. Bouwman - St. Caeciliakoor KWD en Crèche	
10 juni 2e Pinksterdag					
15 juni					19:00 GV. PGV Odulfkoor
16 juni H. 3-eenheid	9:15 EV. K. Donders St. Caeciliakoor Crèche		11:00 EHC K. Donders/H. Tran De Vlindertjes	10:00 GV. PGV St. Caeciliakoor KWD en Crèche	
22 juni					
23 juni sacr. zondag	9:15 GV. PGV St. Catharinakoor KWD	9:15 EV. H. Zemann Pauluskoor	* 9:15 EV. K. Donders Vivente	11:00 WCV. - F. Kok St. Caeciliakoor KWD en Crèche 17:00u LOF, K. Donders St. Caeciliakoor	
ma. 24 juni Geb. Joh. de Doper					
29 juni H. Petrus en Paulus					19:00 EV K. Donders - Odulfkoor
30 juni	9:15 WCV. A. Bottenberg St. Caeciliakoor	10:00 OV E. Boot en L. de Wals Cantorij en Pauluskoor	10:00 OV (Glind) F. Kok Vlindertjes & DWS	11:00 Gezinsv.-K. Donders St. Caeciliakoor KWD en Crèche	

Uitvaartvoorganger



In de Lucasparochie zijn er in de verschillende locaties parochiële uitvaartvoorgangers. Deze uitvaartvoorgangers werken vanuit hun eigen locatie, maar het is ook mogelijk dat zij ingezet worden voor een andere locatie.

Was het 'vroeger' normaal dat een priester de uitvaart verzorgde, tegenwoordig is dat niet meer vanzelfsprekend. Parochianen worden geschoold en ingezet om op een waardige wijze de laatste weg van de overledene te begeleiden.

Het wordt tijd om eens te horen wat deze groep aan werkzaamheden doet en verantwoordelijkheden heeft. Om dit te weten te komen ben ik naar Barneveld gegaan om met Sonja Rippen te praten over haar werk als parochiële uitvaartvoorganger.

DE OPLEIDING

In 2012 kwam er een oproep om uitvaartvoorganger te worden in de Lucasparochie. "Soms sta je open voor zo'n vraag en komt deze vraag op het juiste moment. Ik heb mij toen opgegeven. Eerst werd er een intake gedaan door Antoinette Bottenberg en Fred Kok. Bij het gesprek kwam ook aan de orde waarom je dit werk wilt doen.

Het valt mij op dat er veel aandacht is bij de start van een mensenleven en tijdens het leven, maar ik vind een goed einde ook heel belangrijk. Ieder mens heeft recht op een goede afsluiting om de cirkel helemaal rond te maken. Maar ook voor de nabestaanden is het belangrijk dat zij troost ontvangen en goed afscheid kunnen nemen van hun dierbare. Dat zij hun dierbare kunnen toevertrouwen aan de goede zorgen van God. En ik denk dat ik iets kan betekenen voor medemensen in deze fase van het leven".



Uiteindelijk is er in 2012-2013 een groep van 9 parochianen gestart met de opleiding tot parochiële uitvaartvoorganger. De deelnemers kwamen uit Nijkerk, Leusden, Barneveld, Putten en Ermelo. Zij werden opgeleid door Andries Govaart. De praktijkbegeleiding werd veelal gedaan door Antoinette Bottenberg en Fred Kok.

Tijdens de stage ga je stap voor stap meer zelf doen tijdens het voorbereiden en zelfstandig leiden van een uitvaart.

Fred of Antoinette houden dit leerproces goed in de gaten en geven feedback.

Is de stage afgerond dan ga je eerst samen met een collega uitvaartvoorganger voor totdat je zover bent dat je het alleen kunt. Sonja zou ook, nu ze al een paar jaar voorgaat, graag willen dat collega's komen kijken en feedback geven

op wat je doet. Hiermee blijf je alert op de kwaliteit van het voorgaan.

Inmiddels is er een tweede groep gestart, samen met de St. Maartenparochie en is een derde wat kleinere groep in opleiding. Door de fusie met Harderwijk is ook de uitvaartvoorganger van Harderwijk lid van de groep van parochiële uitvaartvoorgangers.

DE UITVAARTVIERING

Hoe verloopt het proces van een melding van overlijden tot de uitvaartviering?

Als er een melding van een overlijden binnenkomt dan gaat de vraag via de coördinator beheerder rouwtelefoon naar een van de voorgangers met de vraag of hij of zij beschikbaar is. Vanuit dit contact worden de mensen geïnformeerd: koster, acoliet/misdienaar, bloemengroep, dirigent, koor, penningmeester, enz. De parochiële uitvaartvoorganger, Sonja in dit geval, is verantwoordelijk voor het geheel in en rondom de viering. "Ik ben dan een soort van regisseur, ik schep de kaders en bewaak de indeling en inhoud van de viering."

In overleg met de nabestaanden wordt een viering samengesteld. Een vraag die daarbij vaak als eerste wordt gesteld is: "Wat wil je dat mensen meenemen, wat wil je dat ze zich herinneren?" Wij werken vanuit een draaiboek. Een uitvaartviering kent een driedeling: Aan het begin van de viering is er ruimte voor de persoonlijke herinneringen aan de overledene. Familie en/of vrienden spreken, zingen en omringen de overledene met het verrijzenislicht. In het evangelie en overweging wordt de verbinding gelegd tussen het aardse en hemelse door ons geloof in de verrijzenis en tijdens de laatste zegeningen (absoute) 'spreken' de symbolen en rituelen met water en wierook die bij een kerkelijk afscheid horen.

"Ik doe dit werk uit volle overtuiging" zegt Sonja, "en met bezieling leid ik de viering, samen met veelal de naaste familieleden, een groot aantal vrijwilligers en (de medewerkers van) de uitvaartondernemer. Het is daarom heel belangrijk om goed samen te kunnen werken met iedereen die een rol vervult tijdens de voorbereiding en tijdens de afscheidsviering en begrafenissen."

WIE IS SONJA RIPPEN

Sonja Rippen-Groot Zevert komt uit een katholiek nest uit Voor-Beltrum (Gld).

"Ik groeide op in een heel veilige en vertrouwde omgeving. Ik heb Heer-ooms, ooms die paters zijn van het Heilige Hart en een tante die non was bij de zuster van Julie Postel en werkzaam in de missie.

En als zij vrij of in Nederland waren dan logeerden zij bij ons thuis op de boerderij. Toen ik in Barneveld kwam wonen ontstond er interesse in andere geloven. Ik ben nieuwsgierig en verwonderd hoe de gelovigen zich vroeger en nu tot elkaar verhouden.”

INSPIRATIE



“Mijn inspiratie is het leven van Jezus, leven in verbondenheid met en er zijn voor andere mensen. Het leven is een wisselwerking tussen de mensen, waarbij je fouten maakt en toch steeds weer opnieuw mag beginnen. Uiteindelijk doe je het werk als parochiële uitvaartvoorganger niet alleen, er zijn mensen die mij helpen en bij wie ik ook om hulp mag vragen. Ik voel mij dan gedragen.

Ook mijn familie, ooms en tantes zijn bronnen van inspiratie. En mijn moeder is voor mij de grootste. Zij was ook lang kerkelijk actief. Ze luistert via de Kerkomroep vaak mee of terug en met haar kan ik mijn werkzaamheden en ervaringen delen en hoop dat nog heel vaak te mogen doen.”

*Els Schrijver,
redactie Harderwijk*

Mocht u graag een keer van gedachten willen wisselen over de mogelijkheden en/of zaken omtrent uw kerkelijke uitvaart op papier willen zetten belt u dan gerust met het secretariaat om een afspraak te maken.

DIENEN

COLLECTEDOELEN LUCASDAG 2019

De commissie, die ook dit jaar weer een Lucasdag organiseert, houdt op deze dag collectes voor twee goede doelen.

We doen een oproep aan de verschillende gemeenschappen om daarvoor suggesties te doen.

U kunt deze melden op het volgende e-mailadres: secretariaat@stlucas.nu
Uit de aanmeldingen zal de commissie twee doelen kiezen.

*Namens de commissie,
Jos van Vliet*



Pope Francis@Pontifex 22 maart

Let us thank God for “sister water”, such a simple and precious element, and let us strive to make it accessible to all. #WorldWaterDay

Vertaling:

Laten we God bedanken voor ‘zuster water’, zo’n eenvoudig en kostbaar element, en laten we er naar streven om het voor iedereen toegankelijk te maken. #WorldWaterDay

ONTMOETEN

Bedevaart naar de H. Liduina van Schiedam dinsdag 21 mei

Dagprogramma:

- 8.30: Vertrek vanaf de Hamersveldseweg 51, Leusden naar Schiedam
- 10.00: Koffie/thee, wandeling door het oude centrum waar Liduina geleefd heeft.
- 11.00: Bezoek Jenevermuseum.
- 12.00-15.00: Vrije tijd
- 15.00: Bezoek aan de basiliek met aansluitend H. Mis.
- 17.30: Vertrek naar Leusden.
Aankomst 19.00-19.30.

Van het pastoraal team gaan Kap. K. Donders en pw. F. Kok mee.

Informatie-ochtend over bedevaart donderdag 2 mei 10.00-10.45
De Kom Leusden.

Opgave deelname uiterlijk 6 mei via: secretariaat@stlucas.nu



ONTMOETING ROND LIEF EN LEED

*Voor iedereen die te maken heeft
met kanker*

ZATERDAGMIDDAG 15 JUNI 2019

St. Jozefkerk + De Kom
Hamersveldseweg 51 Leusden

Programma:

14.30 uur: Inloop

15.00 uur: St. Jozefkerk | eigentijds samenkomst
van hoop - met gedichten, verhalen,
beeld en muziek

16.00 uur: De Kom | informele ontmoeting

Er is ruimte voor allerlei geloof & ongeloof,
zoeken, twijfels & vragen. Iedereen is welkom.
Meer info: www.stlucas.nu



Op zondag 2 juni 2019 zal het projectkoor
Dolce Musica uit Barneveld de dienst opluis-
teren in de St. Catharinakerk van Barneveld.

Tijdens deze dienst zal het projectkoor de
Missa brevis in D major van Mozart ten
gehore brengen. Deze juichende Missa
wordt aangevuld met enkele liederen zoals:
Locus Iste (Brückner) en de Cantique de Jean
Racine (Fauré). De dienst van 2 juni vormt de
afsluiting van dit project rond deze Mozart
Missa brevis.

In september is er de intentie om een **nieuw
project** te starten met als uitdaging de Petit
Messe Solennelle van Rossini.

De uitvoering van dit project is Pasen 2020!!
U kunt u voor dit nieuwe project opgeven
via een mail aan:
projectkoordolcemusica@gmail.com



Op 12 maart jl. kwamen zo'n 50 vrijwilligers
van verschillende bezoekgroepen, rouwgroe-
pen, pastoraatsgroepen en parochiële uitvaart-
voorgangers in Leusden bij elkaar voor de
inspiratieavond 'Verdriet, keerzijde van de liefde'
o.l.v. Fred Kok en Antoinette Bottenberg. Het
was een mooie bijeenkomst, met ruimte voor
uitwisseling en informatie over omgaan met
verlies. Ook was er een boekentafel aanwezig.

Dagje naar Hoofddorp en Haarlem



Woensdag 19 juni wordt er een excursie
georganiseerd naar de Bijbelse Beelden en
plantentuin in Hoofddorp en naar de St. Bavo
Basiliek in Haarlem.

Na de Ochtendmis in de H. Catharinakerk in
Harderwijk vertrekt de bus om 10.30 uur richting
Hoofddorp. Kapelaan K. Donders zal ons door
de tuin leiden met veel Bijbelse planten en ruim
30 bronzen Bijbelse beelden.

In de middag gaan wij naar de St. Bavokathedraal.
Rond 18.00-18.30 uur zijn wij weer terug in
Harderwijk.

Opstapplaats: Van Maerlantlaan 1, Harderwijk.
Opgave uiterlijk 10 mei bij Lidy Sprik:
fam.sprik@solcon.nl / 0341 422503 (graag naam
en tel.nr deelnemer(s) doorgeven).

Kosten: € 30 (lunch zelf meenemen, voor koffie/
thee wordt gezorgd).

*Lidy Sprik, Marijke Bakker, Dorry v.d. Geest,
Truida Kortman*

Dauwtrappen

In het oosten van het land is het al een zeer lange traditie dat men voor dag en dauw op Hemelvaartsdag te voet een tocht maakt. Dat gebeurt ook nu nog, vooral door jongeren, en ook per fiets.

Toen ik zo'n 40 jaar terug in Putten kwam, ging ik op Hemelvaartsdag met de kinderen uit mijn zesde klas per fiets dauwtrappen. De kinderen peddelden v.a. 6.00 uur 's morgens zo'n 100 km!!!! Zonder gemopper.

Onderweg bezochten we altijd de H. Mis. Ik heb dat tot 1983 gedaan. Daarna is het gestopt. Helaas is tijdens die laatste tocht de penningmeester van het school/kerkbestuur, de heer Manus Zwart, bezweken aan een hartaanval. Dat heeft diepe indruk gemaakt op de kinderen en laat tot op de dag van vandaag nog steeds zijn sporen na. Elk jaar op hemelvaart denk ik en waarschijnlijk meerderen met mij, daaraan.

Enkele jaren later bedacht ik dat jongeren in onze parochie het misschien leuk zouden vinden het dauwtrappen weer op te pakken heb ik eind jaren 90 geprobeerd er weer mee te beginnen. Wel geteld twee deelnemers meldden zich toen, omdat ze het voor mij niet aardig vonden dat er geen animo was. We hebben het toen niet door laten gaan.



Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: enkele jaren later heb ik met enkele andere parochianen toch weer de draad opgepakt. We zijn toen met een groep van 30/ 40 man op pad gegaan. Het bleek een zeer geslaagde dag. Toen we hoorden dat Ermelo ook zoiets deed, hebben we besloten om voortaan samen met parochianen van De Goede Herder te gaan dauwtrappen. Vervolgens sloot Nijkerk zich ook aan.

En zo fietst elke geloofsgemeenschap op Hemelvaartsdag met een groep enthousiastelingen naar een locatie waar gezamenlijk koffie wordt gedronken. Daarna fietst de samengestelde groep van zo'n 70 man naar de kerk waar om 11.30 uur een viering wordt gehouden. Die grote groep rijdt dan wel in subgroepjes i.v.m. de veiligheid.

Uiteraard gaat ook dit jaar dat feest weer door en wel op donderdag 30 mei. Vanuit Nijkerk, Ermelo en Putten fietsen de deelnemers via een eigen route naar een koffieplek aan de Arnhemse karweg. De koffie wordt daar tussen 9.30 en 10.00 uur verzorgd door Ermelo, de koeken door Nijkerk. Vandaar gaan we via een route van 13 km naar de Goede Herder kerk in Ermelo voor de H. Mis van 11.30 uur. Aansluitend is er een lunch voor de fietsers, dit jaar verzorgd door Putten.

Droom

Wat zou het mooi zijn als we ooit vanuit elke locatie op Hemelvaart te voet, per fiets of auto naar een van de centrale kerken, Nijkerk of Barneveld, zouden kunnen optrekken als één parochie. Dat lijkt mij nog mooier dan de Lucasdag!

*Theo Marissink,
een van de organisatoren*



BIJZONDERE EN SFEERVOLLE

LIEDDAG

Zaterdag 30 maart jl. beleefden we voor de 7e maal een prachtige Lieddag, gezongen en gevierd met ruim 80 zangers in de St. Jozefkerk van Leusden. Een goed gekozen repertoire werd met veel enthousiasme en plezier ingestudeerd om dat straks in de eigen gemeenschap te kunnen gebruiken. Het instuderen werd weer verzorgd door Marja Blakenburg met Matijs de Roo aan de piano en Wim Krist als inleider, die met een frisse en onverwachte kijk op de liedteksten de zangers inspireerde. Om alvast te laten horen, hoe een aantal liederen zouden gaan klinken werd dit jaar de hulp ingezet van drie koren, die o.l.v. hun eigen dirigenten een drietal muziekwerkjes voorzongen. Leuk voor de koren om te doen en voor de zangers een bijdrage voor het instuderen. Deze dag werd ook bijzonder, omdat het koor Generations uit Leusden mee deed. Fantastisch om zo met jong en oud een bijdrage te kunnen leveren aan de kerkzang.



Dank aan de mensen van De Kom, die op een voortreffelijke manier de catering verzorgden, terwijl de koorzangers uit de diverse gemeenschappen elkaar op een gezellige manier konden ontmoeten. De dag werd afgesloten met een korte Vesperviering, waarin deze keer mevrouw Mariët Horst uit de gemeenschap van Ermelo voorging. De door haar gebruikte teksten sloten goed aan op de ingestudeerde liederen, die daarbij werden ingezet. Met deze liturgie wist zij de zevende Lieddag geïnspireerd en met een warm gevoel af te sluiten.

*Namens de commissie,
Jos van Vliet*

Zaterdag 27 april – 3 mei 2019

Celebrate (zie pag. 4) en www.celebratefestival.nl

Donderdag 2 mei 2019

10:00 uur - Informatieochtend Bedevaart
H. Liduina van Schiedam, De Kom Leusden

Zondag 12 mei 2019

12:30 uur - Dopen in Harderwijk

Zondag 19 mei 2019

11:00 uur - Eerste Heilige Communie regio Noord;
Harderwijk, Ermelo en Putten in Ermelo

Dinsdag 21 mei 2019

8:30 uur - Bedevaart naar de H. Liduina van
Schiedam (zie pag. 9)

Zondag 26 mei 2019

11:00 uur - Eerste Heilige Communie regio
Midden; Nijkerk en Hoevelaken in Nijkerk

Donderdag 30 mei 2019

Hemelvaart Dauwtrappen (zie pag. 11)

Zaterdag 1 juni 2019

7:30 uur - Vrouwevaart in alle vroegte in
Amersfoort (zie www.stlucas.nu)

Zaterdag 1 juni 2019

16:30 - 18.30 uur - POW/WOW, MFC Atlas,
Biezenkamp 288 Leusden

Zaterdag 15 juni 2019

14:30 uur - Ontmoeting rond Lief en Leed,
St. Jozefkerk + De Kom Leusden

Zondag 16 juni 2019

11:00 uur - Eerste Heilige Communie regio Zuid;
Leusden, Achterveld en Barneveld/Voorthuizen in
Achterveld

Zondag 16 juni 2019

10:00 uur - Paulusbijeenkomst in Hoevelaken

Woensdag 19 juni 2019

9:00 uur - Ochtendmis Catharinakerk,
Harderwijk, daarna Excursie Hoofddorp en
Haarlem (zie pag. 10)

Woensdag 26 juni 2019

20:00 uur - Eerste ouderavond Vormsel, De Kom
Leusden (zie pag. 5)

Zaterdag 20 juli t/m zondag 28 juli 2019

Jongerenreis Taizé (aanmelden kan tot uiterlijk
15 juni: taizereisnl@gmail.com)

Zondag 22 september 2019

11:00 uur - Familiedag St. Lucas en St. Maarten in
Leusden (zet deze datum vast in uw agenda)

Agenda